

Dieren in de kerk



Myriam Borremans

Rondleiding

Kerkarchief Onze-Lieve-Vrouw Aarschot

Kom op zondag 23 april naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot en ontdek met een gids het boeiende dierenrijk in de kerk: vreemde dieren op de misericorden, evangelisten als dieren én een papegaai op de preekstoel, de hond van Sint-Rochus, de ezel op het prachtige koordoksaal, de pelikaan in de zilverkamer,...

Er is een uitgebreide brochure ter beschikking. Voor wie nog meer wil, zijn er bibliofiele uitgaven en foto's. Voor de kleinste zijn er beestige kleurplaten.

Waar

Onze-Lieve-Vrouwekerk Aarschot
Jan Van Ophemstraat
3200 Aarschot

Wanneer

Rondleidingen om 9.30u, 13.30u en 15u

Reservering

Reserveren kan vanaf: ma, 05/12/2022 - 09:45

Reserveren kan tot: zo, 23/04/2023 - 09:00

Aantal plaatsen: Onbeperkt

E-mailadres reserveren: myriam.borremans@skynet.be

Telefoon/gsm reserveren: 0473 81 92 60

Reserveren mag maar hoeft niet

Contact

0473 81 92 60

Bereikbaar



Toegankelijkheid: geheel

Toegankelijkheid doelgroep: Voor iedereen
Reserveren mag maar hoeft niet

Meer info

- Deze activiteit richt zich op kinderen.
- Deze activiteit richt zich op jongeren.
- Deze activiteit zet bestjes binnen de cultureel erfgoedzorg in de kijker.

